

# Formanden har ordet

Af Klaus F. Svensson

Der sker meget nyt indenfor vores interesseområde for tiden. Både politisk og generelt, og jeg fornemmer, at vi går en spændende tid i møde.

Blandt andet vil regeringspartiet Moderaterne efter svensk forbillede øremærke et stort millionbeløb for at sikre den trykte bogs tilbagekomst i folkeskolen.

Regeringen, anført af børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye, har ad flere omgange anbefalet analog undervisning fremfor digital, men i folkeskoleudspillet fra efteråret 2023 er der ikke sat nogen penge af til bøger.

Det ser Moderaterne gerne nu, at der gøres et modtræk til. For hvordan skal man vælge skærmene fra, når over halvdelen af alle lærere mener, at der er for få fysiske bøger at vælge imellem i skolerne?

Helt konkret foreslår partiet at afsætte ca. 300 kroner pr. elev i grundskolen til at få grundbøger og lærebøger tilbage i skolen.

## Langt fra nok

Det forslag glæder vi os selvfølgelig meget over i foreningen. Det viser, at politikerne er ved at forstå alvoren i ikke at prioritere bøger i skolen.

Selvom vi er utrolig glade for den politiske bevågenhed på området – og et par hundrede millioner selvfølgelig godt kan bruges på de udsultede skoler og skolebiblioteker – så er 300 kroner pr. elev dog meget få midler, når det kommer til stykket.

For de penge kan man dårlig nok købe én grundbog, så hvad med alle de andre bøger? Gode lærebøger eller litteratur til frilæsning?

Vi vil i hvert fald arbejde for at sætte fokus på, at der skal mange flere midler til, hvis man vil lave de helt store ændringer i elevernes hverdag og gøre skolen mere analog og praktisk.

Det er vigtigt, at eleverne får adgang til flere fysiske bøger for at skabe større grobund for fordybelse, dannelse og trivsel i skolen. Samtidig forstår og husker man bedre det, man læser i en fysisk bog. Derfor mener vi, det kun kan gå for langsomt med at få afsat midler til flere fysiske bøger i skolen.

Som jeg skrev i forrige blad sendte foreningen i januar sammen med Pædagogisk LæringsCenterForening og Skole og Forældre et åbent brev til Slots- og Kulturstyrelsen, hvor vi

fortalte om den urimelige fordeling af midlerne i udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.

## Møde med SLKS

Vi har efterfølgende været i kontakt med styrelsen og skal til møde med den her i marts måned. Det bliver interessant at se, hvad det bærer med sig.

Vi vil blandt andet sætte fokus på, at ansøgningskriterierne og rammerne for at søge om disse puljemidler skal være nogle, som passer til skolernes virkelighed.

Samtidig vil vi også gerne sikre os, at der i tildelingsudvalget, Strategisk Biblioteksudvalg, fremover også vil sidde repræsentanter fra skolesiden og ikke, som det er nu, kun folkebibliotekssiden.

Vi håber, at alt dette lykkes i den kommende tid.

Når dette blad er på gaden, vil den årlige Lærfest være afholdt, og vi håber, at I alle har haft en god dag der og fået masser af inspiration til, hvilke dejlige, fysiske bøger man kan få for de penge, man har nu, og for de ekstra midler, man forhåbentlig kan se frem til at få fremover.

Vi håber, det lykkes at give læsning og de fysiske bøger et løft, så vores børns og unges trivsel og dannelse kan højnes.

I hvert fald kan I læse mere om Lærfest i det næste nummer af *Børn & Bøger*.

